

## Wandeling door bezet Stenay (1914-1918) – 1.5 km

Een kleine wandeling door Stenay zoals deze provinciestad in de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers werd bezet. De meeste straatnamen lijken vanzelfsprekend maar over sommige moet even worden nagedacht.

De wandeling begint in de **Kommandanturstraße**, hoek **Mühlestraße**, alwaar het huidige hotel dienst deed als **Offiziersheim** en de **Kreisskommandantur** aan de overkant was gevestigd in de woning van de brouwer Peltier.

Loop richting het centrum en sla bij het herdenkingsmonument links af de **Kronprinzenstraße** in. Rechts ziet u nog even een glimp van het grote gebouw de kazerne Vauban.



Ga door de **Kronprinzenstraße** en rechts ziet u de **Goldschmiedstraße** naar het centrum en links passeert u de **Cäcilienplatz** met op de achtergrond het **Hauptlazarett**.



Vervolg de weg en u passeert rechts de kerk met de **Kirchstraße/Kirchplatz**. De Kronprinz en zijn vader Kaiser Wilhelm II bezochten daar de mis. Ook is de kerk beroemd om de foto van de Armestice 11 november 1918 om 10.58 uur. Twee minuten voor de wapenstilstand.



Vervolg uw weg over de **Kronprinzenstraße** en u ziet links de bar die in gebruik genomen werd als **Etappen-Kommandantur**.



Dan de eerste straat links de **Schulstraße**. Rechts ligt het grote gebouw (de toenmalige jongensschool) dat door de **Kronprinz** werd ingenomen als **Hauptquartier**. Eveneens als de **öffentliche Sprechstelle und Telegraph. (Annahme in der alten Schule)**

Terug naar de **Kronprinzenstraße** en de weg vervolgen tot aan het kruispunt.

Links voor u ziet u de 'nieuwe' villa die de plaats heeft ingenomen van het toenmalige kasteel **Unter den Linden**, door de **Kronprinz** gekozen als zijn residentie.

Maar eerst een klein stukje naar rechts waar u de poort ziet van de grote tuin van het **Kasino**. Zo kon de **Kronprinz** snel een eenvoudig naar zijn vertier. (straks meer)

Maar terug naar **Unter den Linden**.



In de tuin (die na de oorlog sterk verkleind is door de verkoop van grond voor de woningbouw) zien we nog de witte bank waar ook de **Kronprinz** heeft gezeten. De onderverdieping is nog steeds origineel met de garages voor de vele auto's van de **Kronprinz**.

**De tuin en het gebouw zijn niet toegankelijke voor het publiek!**

Vorbij het hek is de oude watertoren nog te zien, jammer genoeg in vervallen staat.



Op de hoek zien we rechts een oude boerderij met grote bijgebouwen. Dit was de standplaats voor de paarden van de **Kronprinz**. Het dak werd bedekt met camouflage netten.

Terug naar de **Kronprinzenstraße** en de weg terug. De eerste straat links is de **Krausestraße** met aan het einde in de bocht links met het grote hek ligt het **Kasino**, de woning van de fam. Verdier. De grote tuin met tennisbaan komt uit vlakbij de **Unter den Linden**, de woning van de **Kronprinz** die een regelmatig bezoeker was van het **Kasino**.

De **Krausestraße** was vernoemd naar **Kapitän Krause** die de leiding had over het **Kasino**. Geopend tot een uur na middernacht met diners, muziek, theater, dans, vertier en veel vrouwen.

Vervolg de **Krausestraße** en u komt uit op de **Poststraße**, aan de achterzijde van het **Rathaus**.



Vele woningen in deze omgeving waren geconfisqueerd en beschikbaar gesteld aan de hogere Duitse officieren.

Aan de voorzijde van het **Rathaus** ligt o.a. het voormalige café du Centre in dienst gesteld als **Tabakwaren** en aan het einde rechtsaf komt u bij de **Feldbuchhandler der 5e Armee** (tegenwoordig wordt dáár de tabak verkocht).

Vanaf de **Feldbuchhandler** links richting Montmédy is de **Berliner Straße** met de **Berliner Tor** (stadspoort na de oorlog afgebroken).

Maar nu rechtsaf en u staat voor het toeristenbureau om uw bezoek aan Stenay verder te plannen.



Rechts: *Mühle an der überschwemmten Maas (Stenay)*  
Ernst Vollbehrl 1876-1960

Copyright: Moulin le Cygne – 2011



<b><u>Deutsche Straßennamen</u></b>	<b><u>Französchie Straßennamen</u></b>	<b><u>Oder:</u></b>
Kronprinzenstrasse	Rue Chanzy /Rue Pasteur	Rue Kronprinz
Cäcilienplatz	Place de l'Hôpital	Place Cécile,
Kommandanturstrasse	Avenue du 18e Rc.P. Rue Porte de France	Rue de la Commandature
Lichtspielstrasse	Rue Laennec	Rue du Cinéma
Berlinerstrasse	Rue Porte de Bourgogne	Rue de Berlin
Marktplatz / Lazarettenplatz	place de l'Abbey Laurent	Place du Marché
Krausestrasse	Rue Lyautey	
Goldschmiedstrasse	Rue des Orfèvres	
Hospitalstrasse	Rue de l'Hôpital	
Bahnhofstrasse	Rue de la Gare	
Kasernenstrasse	Rue des Casernes	
Poststrasse	Rue de la Poste	
Weissestrasse	Rue Blanche	
Kirchplatz	place de l'Eglise	
Gaswerkstrasse	Rue de l'usine à gaz	
Brunnenstrasse	Rue de la Fontaine	
Reitbahnstrasse	Rue du Manège	
Festungstrasse	Rue de la Citadelle	
Mühlestrasse	Rue du Moulin	
Schulenstrasse	Rue de l'école	
Nonnenstrasse	Rue des Religieuses	